

Για μία κανονική ζωή με δικαιώματα, ενάντια στη «μεταμνημονιακή» βαρβαρότητα διαρκείας!

Παρά τις κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες για τον μετα-μνημονιακό παράδεισο, οι εργαζόμενοι καλούμαστε να αποδεχτούμε οριστικά ως «κανονικότητα» τις διαρκείς περικοπές των μισθών, τη μετατροπή των συντάξεων σε επιδόματα και τη γενίκευση της ελαστικής εργασίας. «Γινόμαστε Ευρώπη» με τις αιματηρές περικοπές στη δωρεάν υγεία και την περίθαλψη, την εκποίηση του δημόσιου πλούτου και τους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Σε αγαστή συνεργασία με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και υποσχόμενη νέες αμερικανικές βάσεις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πανηγυρίζει ότι μας προφυλάσσει τουλάχιστον από τα χειρότερα: τον πόλεμο, την προσφυγιά και τον εξανδραποδισμό που απειλούν άλλους λαούς. Μόνο που την ίδια στιγμή με το νέο «αμυντικό δόγμα» Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ-Κύπρου και τον καθορισμό των ΑΟΖ για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες, μετατρέπει τη Μεσόγειο σε βραδυφλεγή βόμβα, εμπλέκοντας τη χώρα σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και μετατρέποντας τον λαό της σε «αναλώσιμο υλικό».

Στο ψηφιδωτό του κλάδου η «κανονικότητα» που μας καλούν να συνηθίσουμε είναι ο εκπαιδευτικός-«πολυεργαλείο»: που αλλάζει σχολεία και που εξαντλείται στο εργασιακό του ωράριο, ενώ θα πρέπει προσεχώς να αναζητεί πόρους για τη λειτουργία του σχολείου από τους κάθε λογής χορηγούς στο έδαφος των αιματηρών περικοπών. Ένα πρότυπο εκπαιδευτικού που πρέπει να είναι ευχαριστημένος, συγκριτικά μάλιστα με τους αναπληρωτές συναδέλφους που βρίσκονται με μια βαλίτσα στο χέρι την δεκαετία των μηδενικών διορισμών και τους πρωτοδιόριστους των 670 ευρώ. Ευσεβής πόθος, άλλωστε, της κυρίαρχης πολιτικής είναι η άρση της μόνιμης και σταθερής εργασίας και ο αυστηρός έλεγχος και η χειραγώγηση του εκπαιδευτικού μέσω της αξιολόγησης-«αποτίμησης». Σε αυτές τις συνθήκες οι μαθητές μας θα πρέπει να «ξεχάσουν» το σχολείο της γειτονιάς, να είναι έτοιμοι να μετακινηθούν χιλιόμετρα για να την ειδικότητα ή την ομάδα προσανατολισμού που θέλουν να παρακολουθήσουν.

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με οποιονδήποτε αυριανό συνδυασμό, ροκανίζουν τον χρόνο ετοιμάζοντας αμέσως μετά τις εκλογές νέα κλιμάκωση της επίθεσης.

Οι απολογητές της υποταγής λένε «Ε ρε, Κούλης που σας χρειάζεται» Στο ίδιο έργο θεατές, εμείς λέμε «βρείτε τις διαφορές»

- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ **δεν έκαναν διορισμούς**, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ... δεν έκανε διορισμούς! Παρά τις ξεδιάντροπες κυβερνητικές εξαγγελίες των 20.000 διορισμών, ο Υπουργός Παιδείας κατέληξε σε «δέσμευση για διορισμούς» του χρόνου» -πάλι- στην Ειδική Αγωγή, με βάση τον ατομικό φάκελο προσόντων (μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, πλαφόν στην προϋπηρεσία) απαξιώνοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου. Ουσιαστικά δρομολογούνται η εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου επί ΠΑΣΟΚ του 2010 και ο κανιβαλισμός μεταξύ των αναπληρωτών για μια θέση στον ήλιο.
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έκαναν **μειώσεις μισθών – συντάξεων**, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ... κάνει μειώσεις μισθών – συντάξεων! Η αύξηση της φορολογίας και η μείωση του αφορολόγητου προδιαγράφουν νέες σοβαρές μειώσεις. Η ανάκληση των νέων περικοπών στις συντάξεις –πέραν του ότι έχει χρονικό όριο τις εκλογές- αφορά μόνο τους εν ενεργεία συνταξιούχους και όχι τους συναδέλφους που θα συνταξιοδοτηθούν βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ **αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης**, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης! Μέχρι τα 67 πρέπει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τους υπάρχοντες νόμους (και του Κατρούγκαλου), ενώ τα επιτελεία του συστήματος προετοιμάζουν ήδη το έδαφος για αύξηση στα 71 χρόνια.
- Η ΝΔ θεσμοθέτησε την **Τράπεζα Θεμάτων**, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τη νεκρανασταίνει ως «ενδοσχολικές» περιφερειακού χαρακτήρα εξετάσεις.
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ύψωναν συνεχώς **νέους ταξικούς φραγμούς** στο Λύκειο, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταργήσει τη Γ' Λυκείου και τη μετατρέπει σε προπαρασκευαστικό έτος.
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μας έστελναν σε πολλά σχολεία ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μας στέλνει σε **πολλά σχολεία** με πολλαπλές αναθέσεις για να βουλώσουμε τις τρύπες της πολιτικής της αδιοριστίας.
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι **υπέρ της αυτοαξιολόγησης και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας** ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι είναι υπέρ της αυτοαξιολόγησης και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας!
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κατέβαζαν τα ΜΑΤ και περιόριζαν **τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες**, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαζε τις αύρες μαζί με τα ΜΑΤ και στέλνει τα ΜΑΤ αλλά και το ΣΔΟΕ σε πρωτοβάθμια σωματεία.
- Οι ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι **φιλοαμερικανικές και φιλο-ΕΕ δυνάμεις**, αλλά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τους ξεπέρασε!

Πράγματι! Οι διαφορές είναι... τεράστιες!

Να ξαναγαράξουμε τους δρόμους του αγώνα!

Μόνο η έξοδος του κλάδου από αυτό το τέλμα της αδράνειας και της υποταγής μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μέρες. Ξέρουμε ότι σε αυτήν την πορεία, εχθρός μας θα είναι οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ), οι οποίες είναι βασικά υπεύθυνες για τις ήττες του κινήματος που το οδηγούν στον περίφημο «κοινωνικό εταιρισμό» με την άρχουσα τάξη. Η πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων σωματείων, με στόχο να γίνουν κύτταρα συζήτησης και οργάνωσης των αγώνων στην κατεύθυνση κινήματος αντίστασης και διεκδίκησης και όχι κατάθεσής τους σε παζάρια και συμβιβασμούς, είναι όσο ποτέ αναγκαία. Με συντονισμό των σωματείων μας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οικοδομούμε την ενότητα των εργαζόμενων, απαντάμε στην επίθεση και ξεπερνάμε τη συνειδητή αδράνεια ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ - ΟΛΜΕ.

Η Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής αποτελεί ένα σχήμα συνεργασίας όπου μετέχουν η Αγωνιστική Παρέμβαση Πειραιά, οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών και συνεργαζόμενοι-ες αγωνιστές-ίστριες. Παλεύουμε για την ισχυροποίηση μιας αγωνιστικής γραμμής στην ΕΛΜΕ έξω από μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες.

- Είμαστε κόντρα στην γραμμή ήττας και πλήρους υποταγής στην κυβέρνηση, που προωθούν οι κυβερνητικές ΣΥΝΕΚ. Η ισχυροποίησή τους, κάτω από την απουσία κινήματος τα τελευταία χρόνια, αποτελεί εγγύηση ανεμπόδιστης κλιμάκωσης της επίθεσης το επόμενο διάστημα.
- Είμαστε κόντρα στην απενοχοποίηση των πρώην κυβερνητικών ΔΑΚΕ-ΠΕΚ που μας καλούν σε μαζική αμνησία, με την ταυτόχρονη ακροδεξιά ρητορική της ΔΑΚΕ, που θυμίζει άλλες εποχές του συνδικαλισμού.
- Δεν είναι τυχαίο ότι στην ΟΛΜΕ διαμορφώνεται ένα μνημονιακό μορατόριουμ ανάμεσα στις ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ και ΠΕΚ με μόνο στόχο την αδράνεια και την αποδοχή της πολιτικής της κυβέρνησης, της τωρινής και της μελλοντικής.
- Το ΠΑΜΕ επιδιώκει την κομματική του επιβεβαίωση. Αν ήθελε να αναπτυχθούν αντιστάσεις, θα επεδίωκε και την κοινή δράση με δυνάμεις και αγωνιστές που είναι έξω από τα όριά του ΠΑΜΕ. Όταν δε το κομματικό συμφέρον κρίνει ότι η κλιμάκωση των αγώνων δε βοηθάει τον μηχανισμό, δε διστάζει να σημάνει άτακτη υποχώρηση, όποτε το σύστημα πιέζει.
- Δεν μας αρκεί μια ΕΛΜΕ, κέντρο έκδοσης ανακοινώσεων (ακόμα κι όταν είναι στη σωστή κατεύθυνση), *αλλά* παλεύουμε συνολικά για ένα σωματείο-οργανωτή του αγώνα.

Αιτήματα και αναγκαίες διεκδικήσεις

- **Μαζικούς μόνιμους διορισμούς –Όχι στο προσοντολόγιο– Καμία συμμετοχή στον υπουργικό «διάλογο» για τα κριτήρια απολύσεων.**
- **Όχι στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις στην εκπαίδευση και στην κοινωνία – Όχι στις απολύσεις.**
- **Να ανατραπεί το πλαίσιο αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης. Όχι στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων.**
- **Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις – Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης – Να καταργηθεί ο μνημονιακός νόμος μείωσης του αφορολόγητου.**
- **Μείωση μαθητών ανά τμήμα – Όχι σε 25άρια-28άρια τμήματα.**
- **Επαναφορά του ωραρίου στα προ του '13 επίπεδα.**
- **Κάτω τα χέρια από τα συνδικαλιστικά δικαιώματα – Όχι στον κρατικό, εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό - Ανατροπή των μνημονιακών νόμων που απαιτούν έκδοση ΑΦΜ, πολιτικό και οικονομικό έλεγχο των σωματείων.**
- **Να μην κατατεθεί το σχέδιο Γαβρόγλου - Καμία συμμετοχή της ΟΛΜΕ σε τέτοιο διάλογο – Ενάντια στους ταξικούς φραγμούς για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση.**

- **Παλεύουμε για συντονισμό με πρωτοβάθμια σωματεία τομέα για την ανάπτυξη αγώνων διάρκειάς για την ανατροπή της πολιτικής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - ΕΕ – ΔΝΤ και ΟΟΣΑ, της φτώχειας, της ανεργίας, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και των ταξικών φραγμών!**

Δεν αποδεχόμαστε το μέλλον μιας χώρας γενικευμένης φτώχειας και εξαθλίωσης, μιας χώρας-ορμητήριο των ΗΠΑ και Ε.Ε.!

Όλοι στην εκλογοαπολογιστική ΓΣ στις 13/12/2018. Στις εκλογές στις 17/12/2018 ενισχύστε - ψηφίστε



Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής

**(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ,
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,
Συνεργαζόμενοι)**