



Αρ. Πρωτ. 1250

Θεσσαλονίκη, 18/1/2019

Προς

τον κ. Θεόδωρο Διακονίδη

Σε απάντηση του με ημερομηνία 2/12/2018 ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας παραθέτουμε τη θέση μελών της Συνέλευσης του Τμήματος:

«Ως μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζουμε την ανησυχία μας για το ζήτημα της μη-αποδοχής των τίτλων σπουδών που απονέμει το Τμήμα μας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, όπως ανέκυψε στην πρόσφατη προκήρυξη περί Δικαστικών Υπαλλήλων των κλάδων Γραμματέων.

Πτυχιούχοι μας επιλέχθηκαν προς διορισμό αλλά στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από τον πίνακα επιτυχόντων με το επιχείρημα της «μη-συνάφειας» των πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών τους με το αντικείμενο των υπό πλήρωση θέσεων.

Εκφράζουμε τον βαθύτατο προβληματισμό μας γι' αυτή την εξέλιξη, διότι τόσο οι προπτυχιακές σπουδές, αλλά ιδιαίτερα οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που παρέχει το Τμήμα μας προσφέρουν στους αποφοίτους μας προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζονται σύνθετα πληροφορικά συστήματα, οι οποίες υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στην εν λόγω προκήρυξη.

Επιπλέον, η ιδιαίτερη επιστημονική συγκρότηση, οι αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες καθώς και οι δεξιότητες σαφούς διατύπωσης συμπερασμάτων και επικοινωνίας των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και των Διδασκόντων του Τμήματος μας υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Εκφράζουμε επίσης τον προβληματισμό μας διότι παρά την ρύθμιση που έφερε το ΠΔ 347/2003 για τα απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο κλάδο «ΠΕ Διοικητικό», η οποία όρισε πως όλα τα πτυχία μπορούν να γίνουν αποδεκτά πλην εξαιρέσεων που θα αναφέρονται στην προκήρυξη, οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας εξαιρούνται εκ των υστέρων ως «μη συναφείς».

Τέλος, μας προβληματίζει το γεγονός ότι σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθείται σε άλλα όμορα Ευρωπαϊκά Κράτη, όπου οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Φυσική αξιοποιούνται σε διοικητικούς κλάδους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο Δημόσιος Τομέας της Πατρίδας μας θέτει υπό αμφισβήτηση τα προσόντα των αποφοίτων μας και μάλιστα αφού έχουν ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς.»



Με τιμή,

Θ. Προάδρος του Τμήματος

Αδαβιάδης Μπάης