



Τρίτη Ανοιχτή Επιστολή

**Αξιότιμε κύριε Μητσοτάκη Αξιότιμε κύριε Πιερρακάκη,
Αξιότιμη κυρία Ζαχαράκη,**

Εμείς οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί απευθυνόμαστε εκ νέου σε εσάς, τρεις και πλέον μήνες μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και μετά από πλήθος ανοιχτών και προσωπικών επιστολών σε εσάς και σε άλλα δημόσια πρόσωπα, όπως η Πρώτη Κυρία της χώρας και η Πρόεδρος της Βουλής, ερωτημάτων και σχετικών αναφορών στη Βουλή από βουλευτές όλων των παρατάξεων, δημοσίων δεσμεύσεων βουλευτών σας και κινήσεων στήριξης από πολλούς μητροπολίτες και κυρίως από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο λόγος της εκ νέου απεύθυνσής μας είναι ότι παρά τη δική σας δημόσια δέσμευση για σύγκλιση και τη φαινομενική ύπαρξη πολιτικής βούλησης για εξίσωση των δικαιωμάτων των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, δεν έχει ύπαρξη καμία νομοθετική ρύθμιση ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας για την πλήρη εξομοίωση των Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών με την ειδική κατηγορία μεταθέσεων και αποσπάσεων όπου κατατάσσονται οι πολύτεκνοι συνάδελφοί μας.

Έχει παρέλθει ένα ολόκληρο τρίμηνο από την πρώτη μας συσπείρωση ως Πανελληνίου Συλλόγου Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών “Η Σοφία”, ο χρόνος κυλά και οι οικογένειές μας υποφέρουν.

Σας ζητάμε μέσα στο πνεύμα αγάπης των ημερών να συλλογιστείτε αν έχετε πράξει τα δέοντα ώστε να διασφαλίσετε στα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών μας όχι μόνο τα απαραίτητα προς το ζην, όχι μόνο την οικονομική δυνατότητα να

λάβουν ένα δώρο από τους γονείς τους, αλλά κυρίως να συλλογιστείτε αν έχετε πράξει όσα θα μπορούσατε ώστε να έχουν κοντά τους αυτούς τους οποίους έχουν περισσότερο ανάγκη, τους γονείς τους. Η ακρίβεια και το στεγαστικό δυσχεραίνουν εξαιρετικά ακόμα και τον βιοπορισμό μιας πολυμελούς οικογένειας που σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να συντηρήσει όχι δύο αλλά και τρία και τέσσερα σπίτια όταν υπάρχουν παιδιά φοιτητές.

Οι οικονομικές απαιτήσεις αυξάνονται εκθετικά με κάθε νέο μέλος που προστίθεται στην οικογένεια και κάθε νέο μέλος διαθέτει διαφορετική ψυχοσύνθεση και χρειάζεται διαφορετική μέριμνα όταν πρέπει να χωριστεί από τους κύριους φροντιστές του, τους γονείς του για δύο ή και περισσότερα χρόνια.

Αυτή η ποικιλομορφία χαρακτήρων και οι ασύμμετρες προκλήσεις που απορρέουν είναι αβάσταχτες. Πολλοί συνάδελφοί μας ταλαιπωρούνται ταξιδεύοντας ακόμα και 600 χιλιόμετρα ή και πετώντας με το αεροπλάνο κάθε Παρασκευή ώστε να συναντηθούν με τα παιδιά και τους/τις συζύγους τους έστω για μιάμιση μέρα, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν να ασκήσουν όσο καλύτερα γίνεται το επάγγελμα-λειτουργημά τους και να μορφώσουν τα παιδιά των άλλων πολιτών.

Αρκούν όμως αυτές οι προσωπικές, οικονομικές και ψυχολογικές θυσίες για να κρατηθούν αυτές οι οικογένειες ενωμένες;

Αυτό είναι το ερώτημα που μας ταλανίζει νυχθημερόν.

Απευθυνόμαστε λοιπόν εκ νέου σε σας και κυρίως στο συναίσθημα αλληλεγγύης που επιτάσσουν τόσο οι άγιες μέρες των Χριστουγέννων, όσο και η γενικότερη πολιτική σας κουλτούρα αναφορικά με τη συνοχή της οικογένειας.

Προκαλεί μεγάλη έκπληξη σε μας και στα παιδιά μας το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το αίτημά μας δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί και μάλιστα δεν είναι καν μέσα στις δράσεις της Επιτροπής Δημογραφικού.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο κατεπείγον του πράγματος. Οι ψυχές των παιδιών μας δεν μπορούν να βιώνουν άλλο τη συνεχή αβεβαιότητα και τη γονική απουσία, που στα μάτια τους φαντάζουν ως τιμωρία για κάποιο δικό τους παράπτωμα και τις τραυματίζουν με ανυπολόγιστες συνέπειες για πάντα.

Σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα και αστραπιαία ως ένας άλλος Άγιος Βασίλης εν όψει των μεταθέσεων και αποσπάσεων.

Εμείς και τα παιδιά μας έχουμε εξαντληθεί να λαμβάνουμε απορριπτικές και αποθαρρυντικές γνωμοδοτήσεις από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά μας Συμβούλια

στα οποία έχουμε κατ' επανάληψη ζητήσει κατ' εξαίρεση εξέταση των αιτήσεών μας.

Κάθε απόρριψη είναι για μας και τα παιδιά μας μια ακόμα μαχαιριά στην καρδιά.

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα αυθεντικών πρωτότυπων γραμμάτων που κάποια από τα παιδιά μας έστειλαν στον Άγιο Βασίλη ώστε να διαπιστώσετε το βαρύ πλήγμα που υφίστανται οι οικογένειές μας.

Άγιε Βασίλη δε βιάζομαι
φέτος για τα Χριστούγεννα,
Μετά η μαμά θα φύγει στο νησί
και αυτό είναι το χειρότερο,
Αυτό σκέφτομαι όλη την ώρα.,
Αύρο φέρει ότι θεί ,

Αρχιεπισκοπὴ Ἰερουσαλὴμ
Θεσσαλονίκη.

Αγαπητέ μου Άγιε Βασίλη, είμαι
η Αθανασία και όλο το χρόνο είμαι
πολύ καλό κορίτσι.

Δε θέλω να μου φέρεις την
Πριγκίπισσα Bell που μ'αρέσει.
Θέλω να μη φύγει η μαμά ΠΟΤΕ
μακριά πάλι.

Το ανταλλάζω, δε με πειράζει.

Η μαμά είναι πιο σημαντική στην
οικογένεια μας. Μας λύπει πολύ
και στον μικρό Άγγελο.

Φιλакια

Αθανασία.

DEAR SANTA



Αγαπητέ μου Άι Βατίνα
Σε ευχαριστώ που είχες
καλά μέτρα και την δι-
κοχενεία μου για φέτος τα
Χριστουγεννιάτικα ήθελα
ένα διακοσμητικό δωρο.
Ο μπαμπάς μου διο-
ρησθήκε πολύ μακριά στα
ένια νησιά που το λένε
Κρήτη. Όμως, εγώ δεν
θέλω να φύγει μακριά
μας θέλω να είναι
καθηγητής κοντά μας,
Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω
να μου βρέεις δωρο αλλά
να ζητήσεις απ' τον
Πούρχο να μείνει κοντά.



DEAR SANTA!



Γειατε Άγιε Βασίλη,
με λέγε Μαδαματένια μέτω
στην Ξάνθη και πιάω Ε' Δημοτικού.



Η μαμά μου έχω διοριστεί στη
Λιβαδεία, για αυτό αυτό τα Χριστούγεννα
δεν θα σου ζητήσω να μου φέρεις δώρα
αλλά να μου φέρεις πίσω τη μαμά μου
στην Ξάνθη. Είναι δύσκολο χωρίς τη μαμά μου.



Ο μπαμπάς μου τρέχει μετά οδήγη τη
μέρα για μου. Τη χρειάζομαι κάθε μέρα.
Άγιε μου Βασίλη είμαστε τρία αδελφάκια
που δεν έχουν τη μαμά τους. Σε



Παρακαλώ, επί η Μαδαματένια ήμουρα
καλό παιδί και φέτος. Σε παρακαλώ
φέρε τη μαμά μου πίσω.



Αγαπημένε μου Δί-Βασίλη,




Γιατί εγώ θα ήθελα πραγματικά να μην πάει στη

Βουλγία γιατί με βοηθάει με τα μαθήματά μου

και με πηγαίνει στο σχολείο και ο μπαμπάς μου

δεν μπορεί να μας προσίχη τους τρεις. Παρασκευή Β' ΤΑΞΗ

Σας αγαπώ πολύ και θέλω
να είμαστε όλοι μαζί. 



Αγία μου Βασίλη
με πήρε Νικολέτα και είπα φρονίμων. Δεν ξέρω να
είσαι αληθινός τελευταία νομίζω η μαμά και ο
παππούς μου φέρνουν τα δώρα. Τελειοφαντων αν
υπάρχει. Θέλω ένα μεγάλο δωρό και υπόσχομαι να
είναι το τελευταίο. Θέλω να γρίσω σιτί μου
και να είμαστε πάνω όλοι μαζί. Δεν θέλω
να φύγω με τον παππού και να μινει η μαμά
με τα μαμά. Θέλω να είμαι με τις γιαγιάδες και
τους παππούδες. Ο παππούς μου ο Ν. ζεχάσι πολλα
πραγματα και φοβάμαι μήπως ζεχάσει να εμένα. Α!
και θέλω τις φίλες μου. Στεναγοριέμαι ότι θα με ζεχάσουν
κι αυτές και είναι δύσκολο να κάνεις νέους φίλους ζάνα
και ζάνα.

Αγία μου Βασίλη ξέρω ότι μερικές φορές μαλώνω με
τις αδερφές μου και φωνάζω στη μαμά ειδικά όταν
ζητώ πράγματα και μου λέει δεν έρχεμ λευτα γιατί εκου
να πληρώνομε δύο σιττα. Προσπαθώ να είμαι καλό παιδί
σε παρακαλώ μόνυ αυτό σου ζητώ. Και να
σαρκάσει η μαμά να κρεί. Θέλω να γρίσουμ
σιτί πάνω όλοι μαζί.

Μακάρει να είσαι αληθινός

Ζαχαριώ Νικολέτα

Δ Σημετικώ

♥ Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη! ✨

Για φέτος τα Χριστούγεννα θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι διαφορετικό! Κάτι που θα κάνει πολύ χαρούμενη τη μαμά μου αλλά και εμένα! Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι συμβαίνει και πώς μπορείς να βοηθήσεις... η μαμά μου είναι καθηγήτρια σε σχολείο για μεγάλα παιδιά, που τω δυσκολεύουν λίγο αλλά τα αγαπάει κιόλας!! Αυτό τον καιρό όμως η μαμά μου δεν δουλεύει γιατί φέτος την πήραν σε ένα σχολείο πολύ μακριά από το σπίτι μας. Και έχει πάρει μια άδεια και είναι μαζί μας, όμως δεν παίρνει λεφτά. Και γι' αυτό είναι κάπως μερικές φορές και γιατί τσακώνονται με τον μπαμπά, γιατί δυσκολεύονται πολύ με τα λεφτά. Η μαμά μου λέει ότι του χρόνου θα πρέπει να πάει για δουλειά αλλά έχω μπερδευτεί για

Δεν ξέρω πού θα πάει! Θα πάει εκεί μακριά; Θα είναι εδώ, στο σπίτι μας κοντά; Εγώ τι θα κάνω; Θα μου λείπει πολύ, δεν θέλω ούτε να το κερφτομαι! Αυτή τη χάρη σου ζητώ σαν δώρο. Να είμαστε όλοι μαζί, εδώ στο σπίτι μας.

Καλά Χριστούγεννα
♥ Άγιε Βασίλη! ♥
♥
♥ Μυρτιά ♥

19/12/2024

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη

Είμαι ο Μάνος και πάω Δευτέρα Γυμνασίου. Η μητέρα μου διαρρίστηκε και θα πρέπει δυστυχώς να φύγει από το σπίτι μας μαζί με τις δύο αδελφές μου. Εγώ όμως δεν θέλω να φύγω από το Γυμνάσιο και από τους φίλους μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δε θα τρέψω πια όλοι μαζί το μεσημέρι και δε θα μας πηγαίνει στις δραστηριότητές μας. Οι αδελφές μου και η μητέρα μου, θα μου δώσουν ποσό. Για φέτος δεν θέλω κάποιο δώρο. Θέλω να είμαστε όλη η οικογένεια μαζί.

Από Μάνο





Αγαπημένε μου
Άγιε Βασίλη



Το όνομά μου είναι Παναγιώτης Χαλιόπουλος
μένω στην Πάτρα και είμαι 8
χρονών!

Αυτή τη χρονιά προσπάθησα να είμαι πολύ καλό
παιδί! Να, εδώ σου γράφω μερικά από τα καλά
πράγματα που έκανα:

1. βοήθησα τον αδελφό μου στη μαθήματα
2. μήνοον καλός μαθητής
3. έκανε δουλιές στο σπίτι

Αυτά τα Χριστούγεννα θα ήθελα να μου φέρεις

Ταί χρώμα σ μαλακιάς μου να μην χρειαστεί
να φύγει μετά τις γιορτές να παύσω
επίσης θα ήθελα μία μπασκέτα

Με αγάπη Παναγιώτης
Γιωργος και Μένα να μην φέρει
ένα τηλεκινητό



*Αγαπητέ -Αγέ Βασίλη με λένε Μάρθα και πιά
Τρίτη δημοτικού φέτος η Μαμά μου δε φέρνει
κέση ~~Λακευία~~ αλλά πήρε αδελφά και θα πάει
του χρόνου. Ήρωστένοι χωριέμαι αλλά που ξίπε
πως θα πιά μαζί της και τότε σπαράτησα να
κλάι ~~λυπάμαι~~ επίσης γιατί θα αφήσω το αδελφό
μου και τον πατέρα μου αλλά δεν θα πτώ με
όλοι μαζί και δεν θα μας πληγύνει σε όδες τις
πρασιότητες! Καλά χριστουγεννα!!! σε όλους!!!

Εν αναμονή της απόφασής σας,

Με τιμή,

Τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Τρίτεκνων Εκπαιδευτικών

“ Η Σοφία”