

# ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

## ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ



- ✓ Υπερασπίζουμε τις νίκες μας
- ✓ Συνεχίζουμε τον αγώνα
- ✓ Το μέλλον στα χέρια μας  
για μια κοινωνία με Δημοκρατία  
Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη

ερα



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΩΠΟ ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

**Ο**ι Γενικές συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες των Συλλόγων για ανάδειξη αντιπροσώπων για την 84η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, πραγματοποιούνται σε ένα νέο πολιτικό τοπίο που αποτελεί ιστορική τομή για τη χώρα μας και την Ευρώπη.

Στις 25 του Γενάρη η ελληνική κοινωνία ξεπερνώντας τις φοβίες της και κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες της καταστροφολογίας, άνοιξε τον δρόμο στην ελπίδα. Με την ψήφο του ο ελληνικός λαός έδωσε ξεκάθαρη εντολή για την ανάκτηση της αξιοπρέπειάς του, για ανάσχεση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, για κοινωνική δικαιοσύνη, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Η νίκη της αριστεράς και η άνοδος της στην κυβέρνηση δε συνεπάγεται κατάκτηση και της ιδεολογικής ηγεμονίας. Ο αγώνας λοιπόν χρειάζεται να ενταθεί σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται να πολεμήσουμε τις ριζωμένες νοοτροπίες της ανάθεσης, της μετάθεσης ευθυνών, και αυτά δε λύνονται με νόμους. Οφείλουμε να αγωνιζόμαστε. Οφείλουμε να διεκδικούμε. Η αλληγή των συνειδήσεων γίνεται βήμα βήμα μέσα στην κοινωνία, στον δρόμο.

### **Συναδέλφισσες και συνάδελφοι**

Η ΕΡΑ, διατηρώντας την αυτοτέλεια της και υπερασπιζόμενη την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, διαμορφώνει τη στάση της σε συνάρτηση της πολιτικής που προτείνουν ή εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, ακόμα και αν αυτές είναι της αριστεράς. Με αυτή την έννοια θα σταθούμε θετικά στις προτάσεις της νέας κυβέρνησης, εφόσον αυτή προωθεί και υλοποιεί πάγιες θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και αρνητικά στην οποιαδήποτε προσπάθεια της να αθετήσει υποσχέσεις ή να υποχωρήσει από θέσεις που στο πρόσφατο παρελθόν θεωρήσαμε θετικές.

Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε όλοι μας, από πρώτο χέρι, τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και στην κοινωνία και στον εργασιακό μας χώρο. Ξέρουμε επίσης τις ηυσοαλιές προσπάθειες που γίνονται για τη συνέχιση των αντιληθικών πολιτικών των μνημονίων, που πιστά εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και του ασφυκτικού πλαισίου της ΕΕ, της ΕΚΤ, της Ευρωζώνης και της γερμανικής κυβέρνησης για να επανέλθουν αυτές οι πολιτικές.

Εκτιμούμε, ως ΕΡΑ, πως η χώρα μας δεν έχει καμιά άλλη επιλογή από το να απορρίψει τα τελεσίγραφα και να ακολουθήσει μέχρι τέλους μια συνεπή και σταθερή αντιμνημονιακή πορεία, παρά τις πιθανές πρόσκαιρες δυσκολίες, ανοίγοντας ελπιδοφόρους ορίζοντες για τους εργαζόμενους και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Το συνδικαλιστικό κίνημα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, στην Ελλάδα της ανθρωπιστικής κρίσης, οφείλει να δρα και με πολιτικούς όρους, να στηρίζει αλληγές και μεταρρυθμίσεις σε όφελος των εργαζομένων, του λαού και της χώρας. Αυτό προϋποθέτει την οργάνωση και τη λειτουργία ενός εντελώς διαφορετικού συνδικαλισμού, με την ενεργητική συμμετοχή των εργαζομένων, με κυρίαρχα τα πολιτικά-ταξικά χαρακτηριστικά, με βασικούς άξονες στρατηγικής την δημιουργία ενός ενωτικού μετώπου των δυνάμεων της αριστεράς και τη συγκρότηση ενός κοινωνικού μετώπου μέσα από την διεύρυνση των ορίων παρέμβασης του συνδικαλιστικού κινήματος, την

συνεργασία του με τα άλλα συνδικάτα, με τα κοινωνικά κινήματα, τους αγώνες και τα κινήματα αλληλεγγύης στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη.

### **Συναδέλφισσα – συνάδελφε,**

Το σταμάτημα της αξιολόγησης έδωσε το φόβο από τα σχολεία και έφερε το χαμόγελο. Η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης αλλά και των αυταρχικών προβλήσεων του πειθαρχικού δικαίου, η επανίδρυση των κατηρημένων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, η επαναπόσληψη των καθηγητών, των σχολικών φυλάκων, των καθαριστριών, η κατάργηση του μαύρου από τη Δημόσια Τηλεόραση, ο νόμος για δωρεάν ρεύμα, στέγη και τροφή για τους άμεσα πληττόμενους από τα μνημόνια και των προηγούμενων πολιτικών της λιτότητας και η κατάργηση των 5 ευρώ στα νοσοκομεία και η δωρεάν πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων στις δομές υγείας αποτελούν μεταξύ άλλων τα πρώτα θετικά βήματα της νέας κυβέρνησης προς την δικαίωση σειράς αιτημάτων και διεκδικήσεων του κλάδου και της κοινωνίας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι καμιά εκπαιδευτική, δημοκρατική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει και να σταθεί, αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς, που απρόσκοπτα και με παιδαγωγική ελευθερία, θα επιτελούν το λειτούργημα της παιδαγωγικής διαμεσολήθησης του πολυτιμού κοινωνικού αγαθού της γνώσης, με συνείδηση, με δημοκρατία, με αγάπη και πάθος.

### **ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ:**

- το σταμάτημα της αξιολόγησης,
- την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και η επαναφορά του 9,5 ως βαθμός προαγωγής στο Λύκειο,
- τις ρυθμίσεις για τα πειραματικά σχολεία,
- την επανίδρυση των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που αποτελούσαν πάγια αιτήματα διεκδίκησης του εκπαιδευτικού κινήματος,
- την καθοριστική συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή των διευθυντών, μέτρο που ενδυναμώνει τον δημοκρατικό χαρακτήρα του σχολείου,
- τις ρυθμίσεις για τους χιλιάδες αναπληρωτές συναδέλφους, καθώς επιτέλους αναγνωρίζεται στο σύνολό της η προϋπηρεσία τους, ενώ ταυτόχρονα:
- καταργείται η τιμωρητική διαγραφή από τους πίνακες για 2η χρονιά αν δεν αναλάβουν υπηρεσία,
- χορηγούνται εφεξής παιδαγωγικές άδειες και στους αναπληρωτές,
- οι συνάδελφοι της παράλληλης στήριξης απαλλάσσονται από τις συνεχείς εφημερίες, διασφαλίζοντας έτσι το ωράριο τους.

### **Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν σημεία που βρίσκονται πίσω από τις διεκδικήσεις μας.**

- ▶ Ενώ για πρώτη φορά οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν λόγο στην επιλογή των διευθυντών, ο ρόλος τους δεν είναι κυρίαρχος. Διεκδικούμε για το μεταβατικό στάδιο -μέχρι την ψήφιση ολοκληρωμένου πολυνομοσχεδίου εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης- ο Σύλλογος Διδασκόντων να έχει τη βαρύνουσα άποψη για την επιλογή των διευθυντών.
- ▶ Παρά τη μείωση του αριθμού των πρότυπων σχολικών μονάδων εμμένουμε στην άποψη της πλήρους κατάργησής τους.

- ▶ Θεωρούμε ότι μείζονος σημασίας ζήτημα παραμένει η άμεση κατάργηση του καθηκοντολογίου και η ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων.
- ▶ Διεκδικούμε την κάλυψη των οργανικών κενών με μόνιμους και μαζικούς διορισμούς.
- ▶ Διεκδικούμε ίσα εργασιακά δικαιώματα μεταξύ μονίμων και αναπληρωτών αλλιά και μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Νηπιαγωγεία, στα ολιγοθέσια και πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία.

## Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Οι δυνάμεις των **ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ**, έστρωσαν το δρόμο στις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να εισχωρήσουν τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, της ΕΕ, της Τρόικας και του ΔΝΤ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και σε όλο το Δημόσιο Τομέα. Ταυτόχρονα, υπηρέτησαν και διαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια, την καταστρεπτική για τον Κλήδο μας λογική της αποπολιτικοποίησης, της μη συμμετοχής και της ανάθεσης, ενισχύοντας τον υποταγμένο και πελατειακό συνδικαλισμό.

Οι **Παρεμβάσεις/Συσπειρώσεις**, που εμφανίζονται ως αυτόνομη ανεξάρτητη κινηματική δύναμη, με τις συνδικαλιστικές πρακτικές που εφάρμοσαν στο μαζικό χώρο και με την προσπάθειά τους να διαφυλάξουν τα ηγεμονικά χαρακτηριστικά της ηγετικής τους ομάδας, δε βοήθησαν στην οικοδόμηση συνεργασιών της εκπαιδευτικής Αριστεράς, με χαρακτηριστική περίπτωση τη στάση τους στις πρόσφατες εκλογές για το ΚΥΣΠΕ. Επιπροσθέτως, στη σημερινή πολιτική συγκυρία, λειτούργώντας μαξιμαλιστικά και απαιτώντας λύσεις του τύπου "εδώ και τώρα" σε όλα τα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης, αποπροσανατολίζουν τους εκπαιδευτικούς από τις πραγματικές ανάγκες του κινήματος, εξυπηρετώντας ουσιαστικά τον κομματικό-πολιτικό τους σχεδιασμό.

Από την άλλη, οι δυνάμεις του **ΠΑΜΕ**, με τη λογική της "κινηματικής περιχαράκωσης", της ιδεολογικής καθαρότητας και του συνδικαλιστικού απομονωτισμού απέναντι στις δυνάμεις της Αριστεράς, δε βοήθησαν και δε βοηθούν στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του κινήματος.

Τέλος, η **Εκκίνηση**, ως χώρος του δήθεν ανεξάρτητου συνδικαλισμού, λειτουργεί με τη λογική του παραγοντικού αριθμού, προωθώντας παράλληλα ως μόδα μια εκσυγχρονισμένη, απολιτική λογική, πλήρως ταυτισμένη σε νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις για το κίνημα, σε μια χρονική στιγμή που είναι επιτακτική η ανάγκη για ιδεολογικές μάχες σε όλα τα επίπεδα.

## ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Εκτιμώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτής της συγκυρίας, οι **Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς**, θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε, μέσα από τη συνεχή μας ενωτική δράση, στον αγώνα για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου. **Γενικότερα οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για**

την οργάνωση και τον προσανατολισμό των αγώνων του κλήδου, για ριζικές αλλαγές και ανατροπές σε βάρος των δυνάμεων της συντήρησης και του κεφαλαίου και σε όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και του δημόσιου σχολείου.

Είναι προφανές ότι γυρίζουμε σελίδα για το συνδικαλιστικό κίνημα και τις δυνάμεις μας, με δύο βασικούς άξονες:

- **Αντίσταση σε οποιαδήποτε προσπάθεια πιασμού από την πλειυρά της συντήρησης και της αντίδρασης, μέσα και έξω από τη χώρα.**
- **Κριτική και διεκδίκηση με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της νέας κυβέρνησης και ταυτόχρονα να προωθούνται ριζοσπαστικές-αριστερές μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.**

Οι συνάδελφοι, με την ψήφο και τη δράση τους, μέσα από τους Συλλόγους και τη ΔΟΕ, θα δώσουν αποφασιστική απάντηση σε τακτικές πώλησης και υπονόμευσης της Ομοσπονδίας.

## Η δική μας πρόταση

Γνωρίζουμε ότι το ιδανικό σχολείο απέχει, όσο απέχει η ιδανική κοινωνία, ξέρουμε ότι το σχολείο αλλιάζει αλλιάζοντας την κοινωνία.

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο αυτοδιοικούμενο, με διευθυντή σε ρόλο συντονιστή και ένα σύλλογο διδασκόντων με κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, ένα σχολείο άμβλυσης των ταξικών διαφορών, ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, γιατί για μας **η παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό** και συνεπώς είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει **δημόσια δωρεάν εκπαίδευση ισότιμα σε όλους**, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Αγωνιζόμαστε για την καθιέρωση **ενιαίας 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής**.

Πρέπει να προβληματιστούμε έντονα, ως εκπαιδευτική αριστερά, τι, γιατί και πώς διδάσκεται στο δημόσιο σχολείο. Πρέπει να αναδείξουμε έντονα το αίτημα για αντικατάσταση των αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων.

Το σχολείο, κατά τη δική μας αντίληψη, πρέπει να προάγει την καλλιτεχνική-αισθητική αγωγή, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη φυσική αγωγή, την αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική ευαισθησία, και την ανάπτυξη πολυπλευρών δημιουργικών δραστηριοτήτων. Να είναι ένα **σχολείο που καταργεί την προετοιμασία στο σπίτι**.

Το σχολείο που οραματιζόμαστε δεν πρέπει να αποκλείει παιδιά με αναπηρίες από την υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά με αναπηρίες λαμβάνουν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα την απαιτούμενη υποστήριξη, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική τους εκπαίδευση. Επίσης τους παρέχονται εύλογη προσαρμογή στις ατομικές ειδικές ανάγκες και αποτελεσματικά εξειδικευμένα μέτρα υποστήριξης.

Το επόμενο διάστημα, συσπειρωμένοι ακόμα περισσότερο στα σωματεία και στα κινήματα, **θα αγωνιστούμε για να ανοίξει οριστικά και αμετάκλητα ο δρόμος για τη λύση των μεγάλων προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, και ζητούμε:**

- Αύξηση των δαπανών για τη παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ.
- Την κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης – χειραγώγησης. Κατάργηση του 3848.
- Άμεση κάλυψη των κενών. Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
- Αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. Ίσα εργασιακά δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών
- Άμεσο ξεπάγωμα των βαθμών, ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, ενίσχυση και αύξηση των αποδοχών των νεοδιόριστων και νέων σε χρόνια υπηρεσίας
- Ανώτατο όριο 20 μαθητών ανά τμήμα
- Ενίσχυση των θεσμών αντισταθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής και εφαρμογής προγραμμάτων παράλληλης στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Στήριξη της Ειδικής Αγωγής και κάλυψη των κενών με μαζικούς διορισμούς. Μέτρα για την αποφασιστική μείωση των ανισοτήτων και στήριξη των παιδιών που συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο σχολείο.
- Την επανίδρυση των σχολείων που καταργήθηκαν χωρίς παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια.
- Την καθιέρωση της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στην Προσχολική αγωγή.
- Τον καθορισμό διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών
- Την άρση των συνεπειών όσων τιμωρήθηκαν για συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες.
- Την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο σύνολό τους.
- Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και την επιλογή στελεχών με κυρίαρχο το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και μέτρα στήριξης της διδακτικής πράξης, της παιδαγωγικής ελευθερίας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου

με την ενεργοποίηση του συλλόγου διδασκόντων. Κατάργηση του καθηκοντολογίου.

- Την επαρκή αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια και την περιοδική επιμόρφωση ετήσιας διάρκειας όλων των εκπαιδευτικών με ευθύνη των ΑΕΙ και με ταυτόχρονη απαλλοτρία από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Οι εκπαιδευτικοί μαζί με όλο το λαό θα αγωνιστούμε για το σταμάτημα των πολιτικών της λιτότητας που επιβάλλουν ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ, διεκδικώντας διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, τραπεζικό σύστημα σε δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο, κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προστασία των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, προστασία της πρώτης κατοικίας, καμία ιδιωτικοποίηση σε ρεύμα, νερό, συγκοινωνίες, αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, απρόσκοπτη δωρεάν πρόσβαση στην υγεία για όλο το λαό.

Οι δυνάμεις της ΕΡΑ μέσα από τη ΔΟΕ, με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, θα συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αναπτύσσοντας φιλειρηνική – αντιπολεμική, αντιρατσιστική δράση ενάντια στις προκλήσεις των φιλοπόλεμων ιμπεριαλιστικών κύκλων στην ευρύτερη περιοχή μας.

Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία μας θα πρέπει να πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς, ώστε να συνεχίσει και να κλιμακώσει τη δράση της ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Ιδιαίτερα πρέπει να μας απασχολήσει το ζήτημα της κοινωνικής βίας με όλους τους τρόπους που εκφράζεται στο σχολείο.

Οι αγώνες του ελληνικού λαού και των εργαζομένων ανέτρεψαν τις μνημονιακές πολιτικές και την κυβέρνηση που τις υπηρετούσε. Η συνέχιση των αγώνων θα δώσουν ελπίδα στο μέλλον της χώρας, της Δημόσιας Παιδείας και του εκπαιδευτικού.

ΣΤΗΝ 84<sup>η</sup> ΤΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΤΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ  
ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ **ΕΡΑ** ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΩΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  
ΑΤΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ  
ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ  
ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ  
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

