



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 19-11-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της δράσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου “Εθελοντική συγκέντρωση φαρμάκων για τους πρόσφυγες και μετανάστες” που φιλοξενούνται στα νησιά του Β. Αιγαίου και συγκεκριμένα για εκείνους της Λέσβου, η ανταπόκριση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (στην οποία και απευθυνθήκαμε) ήταν συγκινητική. Τα σχολεία μέσα σε ένα κλίμα ουσιαστικής προσφοράς, συμπάσχοντας με το ανθρώπινο δράμα των προσφύγων έδειξαν την αλληλεγγύη και τον σεβασμό τους προς τον άνθρωπο.

Την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών μας ανιχνεύσαμε σε μια επιστολή μαθητών Λυκείου που συνόδευε τη δική τους συμμετοχή στη δράση και κρίναμε ότι πρέπει να την αναδείξουμε για τον τρόπο που σκέφτηκαν και αισθάνθηκαν γύρω από τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά και την Γενική Ταχυδρομική που ανέλαβε να μεταφέρει δωρεάν το σύνολο των φαρμάκων στο νησί.

**Η Περιφερειακή Διευθύντρια
Εκπαίδευσης Ηπείρου**

Αγγελική Φωτεινού

Οι πατριδες είναι αλλοτριες, και εσεις οι Έλληνες ξέρου-
με από αλλότριες πατριδες Τραχονόικατε από του Όλυμπε μέχρι έμμε-
ρα την επισημοτή, του Νόμο, του πλάθου του γυρισμού Ναιόθου-
με πως είναι να δείξει, να σε δικάσουν από το σπίτι σου. Οι
δρόμοι της ξενιτιάς που παύετε μας συγκλονίζουν όπως και
να ξυπνήσει εσάς. Και εσείς η αυρία να επαναπροσδιορίσετε την
αυθιχία μας και εσάς ευχαριστούμε γ' αυτό

Θα θέλαμε να σταματήσουμε του πόνου που εσάς δώ-
νει, αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε. Πάνω η Ευρώπη και ο κό-
σμος όλος να ανοίξει μια αγκαλιά για εσάς και όλοι μαζί να
αγωνιστούμε για την επισημοτή στην πατρίδα εσάς, επισημοτή πως
ο πόνος και η καταστροφή θα περάσουν και θα μείνουν μόνο
εσάς μια αίσθηση βελία στην ιστορία του κόσμου

Εσείς, οι μαθητές του Λυκείου Γρεβενών Ιωαννίνων
ευχαριστούμε στον αγώνα εσάς και θέλαμε να δείξουμε ότι
την το Αγόρι μπορεί να είναι η γέφυρα που ανοίγει εσάς
προς



Dreams...

The homeland is beautiful and we, the Greeks know of lost homelands. We have sung, From Homer till today, of the Return, the Longing, the Desire of Homecoming. We know what going away and being displaced From one's home means. The paths of your exile shock us as well as your dignity. And you are the reason to redefine our humanity and we thank you For this

We would like to stop the war that makes you leave but we cannot by ourselves. We hope Europe and the whole world embrace you and all together Fight For the return to your home country, expecting the war and the destruction to end and remain only a bad page in the history of the world.

We, the students of Eleusa Lyceum in Ioannina contribute to your Fight and want to show that eventually the Aegean can be the bridge that unites people.



Dreams...