

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ – 5 "ΦΑΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ"

Για άλλη μια φορά συναντιόμαστε στη φωτιά, με παλιούς και νέους συντρόφους, αποφασισμένους να ανατρέψουν τους αστυνομικούς υπολογισμούς που μας ήθελαν κλειστό κεφάλαιο μιας ιστορίας που τελείωσε. Η Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς όμως δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η εσωτερική φλόγα που καίει μέσα μας, είναι ο Φοίνικας που γεννιέται από τις στάχτες του ξανά και ξανά. . . Είναι η φωτιά της Άρνησης και του Μηδενισμού που φωνάζει «Δεν μπορώ να σταματήσω, δεν μπορώ να καώ, κανείς δεν μπορεί να με σβήσει. . .»

Πριν ένα μήνα περίπου, τα δυο αδέρφια μας Αντρέας και Σπύρος συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι για την αποστολή δέματος στον πρώην διοικητή της Αντιτρομοκρατικής. Τα πολλά λόγια είναι περιττά. Αδέρφια μας να θυμάστε ότι ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλλει για όλους εμάς που η νέα αναρχία είναι η μόνη μας πατρίδα. Ο Φοίνικας γεννιέται από τις στάχτες του και συνεχίζει να χλευάζει την ησυχία των δειλών, προσφέροντας την φωτιά του προμηθέα στους αιώνιους εξεγερμένους. Έτσι, η αποστολή του παγιδευμένου δέματος βόμβα στον ιεροεξεταστή Μόκκα, είναι μια πρώτη ελάχιστη και αντανακλαστική απάντηση. Είναι η απάντηση, ότι για εμάς η μόνη οδός διαφυγής είναι να βάλουμε φωτιά στις ρεφορμιστικές θέσεις άμυνας και να βγούμε ξανά πρώτοι στην επίθεση.

Επιπλέον, ο Διαμανός, ο Παναγιώτης, ο Θεόφιλος, ο Χρήστος, ο Χάρης, ο Γιώργος Π., ο Γιώργος, ο Μιχάλης, η Όλγα, ο Γεράσιμος, δηλαδή τα δέκα αδέρφια μας της Συνωμοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς, που όλοι τους κρατούνται αιχμάλωτοι ήδη με διπλές, τριπλές και τετραπλές προφυλακίσεις οι οποίες ξεπερνάνε ακόμα και τους τριανταέξι μήνες¹, βρίσκονται τώρα διωκόμενοι από τους εισαγγελικούς κύκλους με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Ο Δημήτρης Μόκκας είναι επιφορτισμένος αποκλειστικά πια με τις υποθέσεις "τρομοκρατίας" στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή αποκλειστικά με την οργάνωσή μας. Η σταδιοδρομία αυτού του γλοιώδους υποκείμενου, δεν διαφέρει και πολύ από από αυτήν ενός τυπικού δικαστικού λειτουργού: Λιγόψυχα ανθρωπάκια τα οποία εξελίχθηκαν σε φορείς της δικαιοσύνης ικανοποιώντας έτσι τα κόμπλεξ τους. Ο συγκεκριμένος καραγκιόζης τα κατάφερε λίγο καλύτερα από άλλα σκουληκία του εφετείου στο γλύψιμο των ανωτέρων του. Η ματαιοδοξία του για ένα υψηλότερο αξίωμα ικανοποιήθηκε. Τώρα είναι υπεύθυνος για εκατοντάδες κλήσεις, ανακρίσεις καθώς και προφυλακίσεις, πάντα με το εκδικητικό χαμόγελο στο στόμα του. Το αποκορύφωμα της ξεφτίλας και της δειλίας ήταν η παράταση της προφυλάκισης του συντρόφου μας της Σ.Π.Φ. Γεράσιμου Τσάκαλου λίγες ώρες πριν την λήξη της, πάνω από το κρεβάτι του, ο οποίος και διένυε την εικοστή τρίτη ημέρα απεργίας πείνας.

Για όλα αυτά που έχει κάνει επιλέξαμε να του στείλουμε και εμείς το δικό μας δωράκι εκδίκησης. Όχι βέβαια στον γυάλινο πύργο του εφετείου, όπου με ύφος χιλίων καρδιναλίων πίσω από το γραφειάκι του υπογράφει τα νομικά κωλόχαρτα ενάντια στα αδέρφια μας, αλλά στέλνοντας το δέμα μας στην προσωπική του οικία, εκεί όπου νοιώθει ασφαλής. Γνωρίζουμε πως όλα αυτά τα τσογλάνια, όπως ο Μόκκας, μετά το ιερό τους καθήκον να αιχμαλωτίζουν τις ζωές δεκάδων ανθρώπων, γυρνάνε στην θαλπωρή του σπιτιού τους, παριστάνοντας τον έντιμο σύζυγο και τον καλό γονιό. Έτσι, παρακολούθησαμε τον συγκεκριμένο στόχο, εντοπίσαμε το σπίτι του και επιλέξαμε την αποστολή του παγιδευμένου δέματος εκεί. Με αυτόν τον τρόπο του στείλαμε την δική μας επίδοση, με υπογραφή Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς.

Είναι γεγονός πως υπάρχει μια αποθράσυνση αυτού του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Δίκες παρωδία με καταδίκες ανθρώπων σε δεκάδες χρόνια φυλάκισης χωρίς στοιχεία. Αλεπάλληλες προφυλακίσεις στερούν την ελευθερία από οποιονδήποτε η μπατσαρία θεωρεί πρόβλημα. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ένοπλους αντάρτες. Πρόκειται για μια τακτική που καθιερώθηκε με τους τρομονόμους και τώρα χρησιμοποιείται αβέρτα σε δεκάδες διαφορετικές υποθέσεις. Για όλη αυτήν την αποθράσυνση ευθύνονται όμως και όλοι όσοι αποφυλακίζόμενοι, ξεχνάνε τα μεγάλα λόγια εκδίκησης ενάντια σε υπεύθυνους δικαστές και εισαγγελείς. Και οι φυλακές συνεπώς, είναι γεμάτες από ανθρώπους που ενώ αισθάνονται αδικημένοι από τις αποφάσεις αυτού του κλάδου, ποτέ δεν μετουσιώνουν αυτήν την δυσαρέσκειά τους σε οργή και την οργή σε πράξη.

Ας γίνει λοιπόν αυτή η επίθεση πρόσκληση για τέτοιες πράξεις εκδίκησης σε όλους, εντός και εκτός των τειχών, που έχουν βιώσει την σαπίλα της δικαστικής εξουσίας. Δεν είναι κάτι το ανέφικτο. Υπάρχουν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί. Ούτε φυλάσσονται όλοι, ούτε είναι τόσο δύσκολο να τους βρεις. Ας τους επιτεθούμε όλοι με ό,τι μέσο μπορεί ο καθένας: Από ξυλοδαρμούς και εμπρησμούς μέχρι βόμβες και εκτελέσεις. Μόνο έτσι μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει πόλεμος. Και αν δεν το καταλάβουν, σίγουρα θα αισθανθούμε καλύτερα που

¹Το ανώτατο όριο προφυλάκισης είναι οι δεκαοχτώ μήνες

εκδικηθήκαμε αυτούς τους ιεροεξεταστές της δικαιοσύνης. Όσο για τους εντός των τοιχών εβρισκόμενους, η μόνη αξιοπρεπής στάση απέναντι σε αυτά τα καθάρματα είναι η απαξίωση με κάθε τρόπο της φάρσας που ονομάζουν δίκη. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για αιχμάλωτους επαναστάτες και για τις ειδικές τρομοδίκες.

Με αυτήν μας την επίθεση θέλουμε να στείλουμε την φιλία και τον σεβασμό μας στα φυλακισμένα αδέρφια μας στην Λατινική Αμερική. Στους αξιοπρεπείς συντρόφους Freddy Fuentevilla, Marcelo Villaroel και Juan Aliste Vega,² οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση ασφάλεια.³ Οι τρεις σύντροφοι συμμετείχαν στον ένοπλο αγώνα ενάντια στο κράτος της Χιλής τις δεκαετίες 1980 και 1990. Τώρα βρίσκονται φυλακή κατηγορούμενοι για ληστείες τραπεζών και την εκτέλεση ενός μπάτσου κατά την διάρκεια συμπλοκής.

Την αφιερώνουμε επίσης στον αμετανόητο σύντροφο José Miguel Sánchez Jiménez⁴. Αντάρτης πόλης που συνέχισε τον αγώνα του και μετά την κατάρευση της δικτατορίας στην Χιλή, γιατί όπως γράφει και ο ίδιος «δεν πιστεύω στην δημοκρατία τους».

Επίσης στον αναρχικό βίγκαν Braulio Arturo Duran Gonzalez, που βρίσκεται στις φυλακές του Μεξικό κατηγορούμενος για επιθέσεις εναντίον ATM.

Στον Hans Niemeyer, που κατηγορείται για ανατρεπτική δράση και επιθέσεις σε σύμβολα της εξουσίας. Το χιλιανό κράτος του είχε επιβάλει κατ' οίκον περιορισμό. Ο Hans, παραβίασε τους όρους όμως, δραπετεύοντας στην παρανομία. Δυστυχώς πριν λίγους μήνες συνελλήφθη και φυλακίστηκε.

Στον αδερφό μας Henry Zegarrando, ο οποίος κατηγορείται από το Βολιβιανό κράτος για τις επιθέσεις της FAI-Βολιβίας που έγιναν στο έδαφος της χώρας πριν λίγο καιρό. Ο Henry, μεταφέρθηκε από τις φυλακές στο ειδικό καθεστώς της κατ' οίκον κράτησης.

Παράλληλα, στέλνουμε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μας στα προσφάτως αποφυλακισθέντα αδέρφια μας Mario Lopez, Ivan και Carlo. Και φυσικά μια μεγάλη αγκαλιά που θα κρύψει από τα μάτια της αστυνομίας την καταζητούμενη φίλη και συντρόφισσά μας Felicity Ann Ryder, για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Μεξικό.

Η Μαύρη Διεθνής των Αναρχικών της Πράξης μέσω της FAI-IRF, βρίσκεται παντού. Στους φυλακισμένους συντρόφους, στους καταζητούμενους αναρχικούς, στους αναρχικούς μαχητές των δρόμων.

Για αυτό η φωνή και οι φωτιές μας θέλουμε να ταξιδέψουν και στην άλλη άκρη της Γης, στην μακρινή Ινδονησία, ενισχύοντας την δράση των αδερφών μας, των πυρήνων της FAI εκεί. Πρόσφατα, οι πυρήνες της FAI-Ινδονησίας, εκτός από τις επιθέσεις τους ενάντια στο σύστημα, προχώρησαν και σε μια εκστρατεία αντιπληροφόρησης σχετικά με την εκτέλεση τεσσάρων κρατούμενων από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Οι τέσσερις νεαροί κρατούμενοι κατηγορούνταν για μια συμπλοκή που είχε γίνει σε κάποιο μπαρ κατά την διάρκεια της οποίας σκότωσαν έναν μπάτσο των ειδικών δυνάμεων. Λίγο μετά την προφυλάκισή τους έγινε νυχτερινή έφοδος των ειδικών δυνάμεων στην φυλακή οι οποίες και εκτέλεσαν με καλάσνικοφ τους τέσσερις κρατούμενους, στο κελί τους.

Οι σύντροφοι στην Ινδονησία δεν είναι μόνοι τους. . . Όλοι μαζί, αναρχοατομικιστές, μηδενιστές, χαοτικοί, συναντιόμαστε εκεί που η νέα αναρχία γίνεται πράξη. Θέλουμε να γνωριστούμε μέσω των δράσεών μας και να πειραματιστούμε με την διάχυση της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας FAI. Να κοροϊδέσουμε τον αστυνομικό έλεγχο, να γίνουμε πιο επικίνδυνοι, να ενισχύσουμε την διεθνή αναρχική αλληλεγγύη και να επιτεθούμε για αυτήν. Για αυτό – όπως η φωτιά μας ενώνει – έτσι μοιραζόμαστε τόσο την ίδια χαρά για μια αναρχική επίθεση όσο και την λύπη για μια αιχμαλωσία ή τον θάνατο ενός συντρόφου.

Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να αφιερώσουμε λίγες λέξεις σε αυτούς που η ηχώ της επίθεσης τους κάνει να αισθανθούν την επιθυμία της πράξης. Στέλνουμε λοιπόν ένα αντάρτικο σινιάλο φωτιάς στους συντρόφους και τις συντρόφισσες του αναρχικού στεκιού ΝΑΔΙΡ, που βρέθηκε πάλι στο στόχαστρο της καταστολής. Απέναντι σε έναν "χώρο" που η πανούκλα του ρεφορμισμού και της κομμουνιστικοποίησης εξαπλώνεται διαρκώς για να τον κατοικήσει ολοκληρωτικά, το αναρχικό στέκι ΝΑΔΙΡ, με όλες τις πιθανές αντιφάσεις του, παραμένει μια ενοχλητική υπενθύμιση που λέει ότι «η αναρχία δεν είναι ένα προϊόν για πώληση στα ιδεολογικά ράφια των σούπερ μάρκετ των "βετεράνων" του "χώρου", αλλά είναι εξεγερτική βία και αλητεία στον δρόμο. . . »

²Φρέντυ Φουεντεβίγια, Μαρσέλο Βιγιαροέλ και Χουάν Αλίστε Βέγκα

³caso security.

⁴Χοσέ Μιγκελ Σάντσες

Τέλος, γνωρίζουμε ότι οι σύντροφοι στην Ινδονησία πριν λίγους μήνες αναμετρήθηκαν με μια απώλεια. Ο αδερφός τους και αδερφός μας Ryo, σκοτώθηκε από μαχαίρωμα σε συμπλοκή. Η απώλειά τους είναι και δική μας. Για αυτό αποφασίσαμε να ονομάσουμε τον πυρήνα της Συνομοσίας που απέστειλε το δέμα στον ειδικό εφέτη ανακριτή, πυρήνα "Ryo", ως ένδειξη τιμής και μνήμης στον σύντροφο που σκοτώθηκε...

Σήμερα η Συνομοσία των Πυρήνων της Φωτιάς αναγεννιέται από τις στάχτες της, προωθώντας το Σχέδιο Φοίνικας. Νέοι πυρήνες της Συνομοσίας είναι έτοιμοι να ξεχυθούν στο νέο αναρχικό αντάρτικο πόλης. Και όσοι ρεφορμιστές αναρχικοί μας συκοφαντούν λεγοντας ότι η νοοτροπία και η μέθοδός μας μοιάζει περισσότερο στην μαφία, είναι γιατί αυτοί μοιάζουν όλο και περισσότερο στους αριστερούς χίπηδες...

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΥΡΗΝΕΣ FAI-IRF ΠΑΝΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΠΟΛΗΣ.**

**ΔΥΝΑΜΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στο
ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ΝΑΔΙΡ**

**ΔΥΝΑΜΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στους νέους μηδενιστές,
στους αναρχικούς της Πράξης, στους χαοτικούς
της Άρνησης, στις οπλισμένες μειψηφίες των
αναρχοατομικιστών...**



**ΣΥΝΟΜΟΣΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ – FAI/IRF.
Πυρήνας Ryo.**